

Tikøbvisen

Mel.: Lundeborgvisen

Revideret af Lisa Larsen 2014

1. Er du trist, og har du sorg i sinde,
så bryd op og flyt til Tikøb by.
Her hos os vil solen altid skinne,
vores himmel den har ingen sky.
Kirke-klokke klang,
skolens morgensang.
Så en kaffetår,
tiden stille står.
Er du trist og har du sorg i sinde,
så bryd op og flyt til Tikøb by.

2. Her hos os der vil du kunne finde,
mange ting, der gør dit liv lidt rart.
Her er gadekær med ænder trinde,
landsbyskole, det er rigtig smart.
Vi har julefest,
kom kun med som gæst.
Aften med kultur,
præstens sommertur.
Her hos os der vil du kunne finde,
mange ting, der gør dit liv lidt rart

3. Og i Brugsen kan du alle møde,
høre nyt om hele byens liv.
Når du køber ost og mælk og fløde,
er det godt og nyttigt tidsfordriv.
Vi har børnekor,
bedre end du tror.
Vi har loppeting,
hentet rundt omkring.
Og i Brugsen kan du alle møde,
høre nyt om hele byens liv

4. Ordet "stress" er et, vi ikke kender,
vi har tid til gymnastik og sport.
Og i kiosken er du kun blandt venner,
du skal ikke handle på akkord.
Vi har fodbold-hold,
du kan spille golf.
Gå en morgentur,
i den fri natur.
Ordet "stress" er et, vi ikke kender,
vi har tid til gymnastik og sport

5. Fællesskab det vil du også finde,
hvis du tager del i byens liv.
Du kan møde mand og børn og kvinde,
ved kantineaftens-spisetid.
Der er fællesmad,
dog fra eget fad.
Vi har os' petanque,
kom nu blot i gang.
Fællesskab det vil du også finde,
hvis du tager del i byens liv.

6. Er du trist og har du sorg i sinde,
så bryd op og flyt til Tikøb by.
Livets mening vil du sikkert finde,
for vor Tikøb har et dejligt ry.
Vi har kirkegang,
og lidt fællessang.
Her er godt at bo,
her kan lykken gro.
Er du trist og har du sorg i sinde,
så bryd op og flyt til Tikøb by.